

Ribbels

1 Oktober: 14 uur – 18 uur

Vandaag trekken we het bos in en spelen we een groot spel. Vergeet geen warme kleren, een drankje en een vier uurtje.

8 oktober: 14 uur – 18 uur

Vandaag zijn wij geen ribbels maar echte piraten. Dus kom allemaal verkleed als een piraat en vergeet geen drankje en een vier uurtje.

S'avonds kan je nog iets komen drinken en eten op de caféavond van de Rakwi's.

15 oktober: 14 uur - 18 uur

Vandaag nemen jullie het op tegen jullie leiding durven jullie het aan kom dan naar de Chiro. Neem jullie papa's, mama's vrienden en vriendinnen mee. Zij mogen heel de dag mee komen spelen en kijken wat jullie allemaal doen op de Chiro.

22 oktober: 13 uur – 18 uur

Vandaag gaan we naar de kinderboerderij. Wij verwachten jullie om 13 uur aan de ingang van de Mik in Brasschaat. Neem zeker een drankje en vier uurtje mee en kleed je warm aan. Om 17.30 kan u uw kind terug komen halen aan de kinderboerderij.

29 oktober: 14-18 uur

Vandaag vieren we Halloween op de Chiro doe je mooiste of engste Halloween kostuum aan en haast je naar de Chiro. Er zat eten voorzien worden voor uw kind. Gelieve uw kind 3 euro mee te geven voor het eten.

5 november: 14-18 uur

Het is oorlog in de ribbel ploeg dus trek allemaal je legerkleren aan en kom naar de Chiro om het op te nemen tegen de andere ribbels.

12 november: 14-18 uur

Vorige week was het oorlog gisteren was het wapenstilstand dus vandaag gaan we extra lief doen tegen iedereen.

19 november: 14-18 uur

Vandaag is het geen Chiro want jullie moeten rusten na het vermoeiende groepsweekend. Neem wat foto's van jezelf als baby en nu mee.

26 november: 14-18 uur

Kleed je zoals je favoriete superheld want vandaag zijn we allemaal superhelden. Vandaag komen we te weten wie het snelst, het mooist, het grappigst, ... is. Dus komen is de boodschap.

3 december: 14-18 uur

Vandaag krijgen we hoog bezoek wil je weten van wie moet je zeker komen.

10 december: 14-18 uur

Deze dag draait rond voetbal trek favoriete tenue aan en haast je naar de Chiro.

17 december: 14-18 uur

Zoals jullie weten is het bijna kerstmis maar er moet nog heel veel gebeuren. Als jullie thuis nog kerstversiering hebben liggen neem deze dan zeker mee.

S'avonds kan je nog iets komen drinken of eten in het Aspicafé.

24 december:

Helaas pindakaas vandaag is het geen Chiro.

27 december: 17-20 uur

All we want for Christmas is alle ribbels op de Chiro. Waar is da feestje? IN DE CHIRO! We verwachten jullie op de Chiro met een cadeautje dat voor een jongen of een meisje kan zijn. Liefst zelf gemaakt. Gelieve ook 5 euro mee te geven voor het eten.

31 december:

GEEN CHIRO!