



Speelclub

**Maandprogramma voor
de beste ploeg van de chiro!**

7 mei

Vandaag is het inleefdag! Wat is dat nu weer? Heel simpel: je komt naar de chiro en je neemt mee; je mama, papa, tante, nonkel, oma, opa ...! We gaan allemaal samen spelen en jij kan zo eens laten zien wat CHIRO is!

Meenemen: vieruurtje (zeg dit ook aan de mensen die je meeneemt!)

14 mei

Ben jij de flinkste speelclubber van de klas? Of ben je eerder een deugniet? Dat kan jij deze zondag bewijzen! Komen is de boodschap!

Meenemen: 4uurtje

21 mei

Vincent Klak en Tommy Pots nodigen de speelclub uit voor een mutsennamiddag. Vincent en Tommy kennen alle spelen die je maar met mutsen kan doen (5280 in totaal) . Dus als jij ze wilt spelen verwachten we jou om 14uur aan de chiro.

Meenemen: lekker 4u

28 mei

Met spijt in ons hart moeten we vandaag melden dat het **GEEN CHIRO** is! :(Maar we zien jullie volgende week al terug! Tot dan.

Meenemen: lekker 4u voor jou en voor de beste leiding! ;-) Mopjee

4 Juni

We hebben een zeer speciale uitnodiging gekregen om mee te doen aan de Olympische Spelen. Zeker komen als jij de gouden medaille wilt winnen.

Meenemen: 4uurtje

BELANGRIJK: wij houden na de chiro een infoavond over het BIVAK. Graag even laten weten of u er bij kan zijn of niet op speelclub@chiroantontje.be of een sms naar 0483.10.58.31. (Leider Tommy)

11 Juni

Chiro van 14u tot 18u, vergeet zeker je 4 - uurtje niet.

18 Juni

We hopen dat het ondertussen al lekker warm weer is, zodat we waterspelletjes kunnen spelen.

Meenemen: 4 uurtje + kleren die nat mogen worden.

25 Juni

Vandaag is het groepsdag! We gaan met de hele chiro ergens naartoe. Meer info staat in het boekje. Dit word zoals elk jaar een fantastische dag dus zeker komen!