

# Rakwi's

7 januari (chiro van 14u tot 18u)

Jammer genoeg heeft jullie supertoffe leiding het heel erg druk met cadeautjes uitpakken. Daarom krijgen jullie vandaag bezoek van twee koningen (Vincent en Ella), waarmee jullie heel erg veel liedjes gaan zingen. Kom verkleed als koning en neem een vieruurtje mee.

13 januari ZATERDAG (chiro van 17u tot 19:30u)

De chiro zal voor jullie helemaal omgetoverd zijn tot een cinema. De zaalmedewerkers zorgen voor een snackje en een ûbergeweldige film.

20 januari ZATERDAG (chiro van 17u tot 19:30u)

We spelen een spel vanavond! (Er wordt een kleine snack voorzien, dus eet thuis alvast een boterhammetje.)

28 januari (chiro van 14u tot 18u)

Kom naar de chiro als je wilt weten wat we gaan doen. Vergeet geen vieruurtje.

4 februari: geen chiro

Gisteren was het Bieravond, dus vandaag is het geen chiro. In plaats daarvan gaan we met zijn allen opruimen. Alle ouders zijn welkom om een handje toe te steken op onze opruim/klusjesdag.

11 februari: geen chiro

Het kamp komt eraan, we moeten er natuurlijk voor zorgen dat het onvergetelijk wordt! Daarom: geen chiro.

18 februari (chiro van 14u tot 18u)

Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw, kom naar de chiro en doe het gauw. Neem een liefje mee, en een vieruur, anders valt het leven je zuur.

25 februari (chiro van 14u tot 18u)

Een programmeur, dierenarts en vroedvrouw weten veel af van zeer wetenschappelijke dingen. Wat weten jullie over de ethymologie van hypertone dehydratie? Vergeet geen sucrosebron (vieruurtje).

## 2 tot 4 maart

Tijd voor een weekendje op onszelf. Verdere info volgt nog.

## 11 maart (chiro van 14u tot 18u)

De leiding krijgt een dagje rust, want de aspi's mogen ook eens iets doen. Vergeet geen vieruurtje en goed gedrag.

## 18 maart (chiro van 14u tot 18u)

Er is er een jarig, hoera, hoera! Philippe is jarig en dat gaan we vieren! Vergeet geen verjaardagstaart (niet verplicht 😊), cadeautje en vieruurtje.

## 25 maart (chiro van 14u tot 18u)

Hopelijk wordt het mooi weer... Zo niet, doe dan warme kleren aan onder je uniform want we gaan nog eens naar het bos! Vergeet geen vieruurtje. Vanaf 17:30u mag iedereen zeker nog iets blijven drinken en eten op het Tito-café.